

# Gele hangertjes

Ook aan een knusse randgemeente als Diemen gaan de verharding van de samenleving en de oprukkende criminaliteit niet voorbij. Behalve door de gebruikelijke inbraken, straatroven en autodiefstallen, is Diemen de afgelopen jaren enkele malen opgeschrikt door geruchtmakende moorden. Een brutale liquidatie van een onderwereldfiguur (uit Amsterdam, dat wel), een dubbele moord in een café, een vader die zijn gezin en zichzelf van het leven beroofde.

Gelukkig is de Diemense politie paraat. Zo is er een buurtpreventieproject. Op verschillende plaatsen kom je geruststellende bordjes tegen met de tekst: 'Attentie, buurtpreventie!' Nu ja, geruststellend? Ik heb eigenlijk nooit begrepen voor wie die bordjes bedoeld zijn. Voor potentiële inbrekers en aanranders, om ze duidelijk te maken dat de buurt alert is en zij hun werkterrein beter naar elders kunnen verleggen? Of voor de brave burger, die op zijn hoede moet zijn omdat het in deze buurt niet pluis is?

Deze laatste interpretatie leek me niet aannemelijk, totdat er enkele maanden geleden een nieuw bordje op de lantaarnpalen verscheen. Ditmaal met een tekst die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: 'Use it ... lose it!' Erbij een afbeelding van iemand die een mobieltje bij zijn oor houdt en een grijpgrage hand die op het punt staat de rechtmatige eigenaar zijn bezit te ontfutselen. Wie in Diemen op straat zijn telefoon gebruikt, moet er blijkbaar terdege rekening mee houden dat hem die afhandig wordt gemaakt. De boodschap lijkt dat je dan niet bij de politie moet gaan zeuren. 'Juist, meneer, en hoe kon die dief uw mobiele telefoon zo gemakkelijk stelen? Aha, u telefoneerde op straat! Ja, als we daaraan moeten beginnen...'

Onze politie is blijkbaar nogal content met het effect van haar campagnes. Onlangs heeft

zij een nieuw initiatief genomen. De *Diemense Courant* meldde dat het aantal diefstallen uit auto's de laatste tijd fors is toegenomen. Uiteraard probeert de politie de daders op te sporen, maar ook hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de Diemenaren zelf. De politie roep ons op geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Ook geen jasje op de achterbank, want een dief kan denken dat daaronder iets waardevols verborgen ligt. Het blijft vervelend dat dieven soms een auto openbreken waaruit niets te stelen valt. Daarom stelt de politie gele hangertjes beschikbaar. Die moet je in je auto achterlaten als signaal aan potentiële autodieven dat er niets van waarde te halen is.

Een lumineus idee! Jij loopt minder risico dat je auto 'voor niets' wordt opengebroken en de dief kan zich direct richten op die auto's waar wel wat te halen valt. Of natuurlijk op die ongelukkige autobezitters die nog niet van het bestaan van het gele hangertje afweten. Maar die zullen snel genoeg wijzer worden.

Zo hebben we in Diemen weer een stapje gezet om de verantwoordelijkheid voor een prettige en veilige samenleving daar te leggen waar zij hoort te liggen: bij de burger zelf. De overheid, waar we blijkens onderzoek toch al weinig vertrouwen in hebben, kan dan met een gerust hart nog een stapje terug doen.

PAUL DE BEER  
Redacteur S&D